



SOGN OG KIRKE

Grinderslev · Grønning · Thise
NR. 76 · December 2012 - Januar - Februar 2013

SOGN OG KIRKE
udgives af menighedsrådene for
Grinderslev, Grønning og Thise kirker.

Adresser

GRINDERSLEV kirke:

Sognepræst:
Lise Hove, Aakjærvej 2, Breum,
7870 Roslev. Tlf. 97 57 60 60

Ringer og graver:
Peder Pedersen, Lyngbakken 15, Thise
Tlf. 97 57 81 30 · Mobil 40 29 71 02

Organist:
Anne-Lisbeth Olsen,
Fjordvej 38, Thise. Tlf. 97 59 73 10

Kirkesanger:
Holger Lundgaard Christensen,
Sundevej 35, 7884 Fur. Tlf. 97 59 32 19
Ingrid Arnborg Jensen,
Rybbjergvej 65, Rærup, 7870 Roslev
Tlf. 97 57 63 38

Menighedsrådets formand:
Bjarne Koldkur Pedersen, Hirsevænget 26,
Breum, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 60 45

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Jens Thorsen, Mogenstrup Byvej 6,
Mogenstrup, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 80 54

GRØNNING kirke

Sognepræst: (Se Grinderslev)

Ringer og graver:
Kontakt Grinderslevs kirkes ringer
og graver, Peder Pedersen.

Kirkesanger:
Bente Dahl, Aakjærvej 12, Breum
7870 Roslev. Tlf. 97 57 63 57

Organist: (Se Grinderslev)

Menighedsrådets formand:
Jens Christensen, Øster Grønningvej 28. Ø.
Grønning, Tlf. 97 58 40 23

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Fritz Skytte Jensen, Slugten 10, Grønning
Tlf. 97 58 41 88

THISE kirke

Sognepræst: (Se Grinderslev)

Ringer og graver:
Jørgen S. Jørgensen, Gåsemosevej 4,
Thise Torp, 7870 Roslev.
Tlf. 97 57 82 80 · Mobil 24 67 82 80

Organist: (Se Grinderslev)

Kirkesanger: (Se Grinderslev)

Menighedsrådets formand:
Knud Gert Andersen,
Lyngbakken 21, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 81 46

Menighedsrådets kasserer:
Reg. revisor Jens Jensen,
Lyngbakken 17, Sdr. Thise. Tlf. 97 57 43 79

Kirkevæрге:
Ingrid Christensen, Lyngbakken 3, Sdr.
Thise, 7870 Roslev. Tlf. 97 57 81 94

SOGN OG KIRKE

Redaktionsudvalg:
Bjarne Koldkur Pedersen
Jens Christensen
Knud Gert Andersen
(Hvor intet andet er anført, skyldes
artiklerne sognepræsten).

Kirkebil:
Grinderslev-Grønning-Thise:
Tlf. 97 59 62 36 eller 40 11 47 75

Sidste frist for indlevering af stof til næste
Kirkeblad er den 15. feb. 2013.

Juletravlhed?

Vi har så travlt så travlt her op til jul. Der er så meget, der skal ses til og nås, sådan at vi kan få en rigtig jul, som vi siger det - med bagning af klejner, brune kager, jødekager og vaniljekransene skal da ikke forglemmes - og helst efter tante Agathes gode opskrift. Vi har så travlt med hyggeeftermiddage og klip i børnenes skoler, børnehaver og fritidsordninger, med julefrokoster på arbejdet og i venne - og familiekredsen, og ikke mindst indkøbene af alle gaverne, og hele madorgiet i juledagene, for intet skal da mangle for at få en rigtig jul.

Tænk, hvis vi gennemlever julen som i Tv reklamen for Stryhns leverpostej, hvor den voksne datter kommer hjem til de aldrende forældre til et smukt pyntet julehjem for at blot at klage over, at de rigtige kravlenisser ikke er sat op, eller at der ikke både er andesteg og flæskesteg, og at mandelgaven i øvrigt heller ikke er den sædvanlige marcipangris, men derimod en æske chokolade. - Ja, så er julen da ødelagt, så er det ikke den rigtige jul? - eller hvad? - Eller så trænger vi måske blot til et fladt stykke med Stryhns leverpostej, som reklamen postulerer for at komme lidt ned på jorden igen.

Nu skal jeg ikke reklamere for en flad leverpostejmad. Det ville lyde temmelig hult, da jeg selv elsker julemaden alt for meget, og også i alt for store mængder.

Men al den megen travlhed. Den er jo i høj grad vores egen skyld. Vi ved det så godt. »Less is better«, som englænderne siger det - mindre kan faktisk gøre det - og travlheden er da også i høj grad noget vi bryster os af. Det er et skulderklap vi giver os selv: »Se, hvor travlt jeg har. Se, hvor meget, der hviler på mine skuldre. Se, hvor betydningsfuld jeg er.«

Og selv om vi måske ikke har så travlt, vil vi da ikke være bekendt at indrømme det

midt i al den voldsomme trængsel og alarm, der omgiver os, så vi nikker ivrigt med på melodien om, at der er så meget, vi skal nå før jul.

Og dog er der mange, der fejrer jul i år, som ikke har haft så travlt i adventstiden. Grundene kan være forskellige: man er måske ensom, man har simpelthen ingen at fejre jul med - et stigende antal danskere fejrer faktisk julen helt alene, melder aviserne - familiebåndene er ikke så stærke, som de var engang - eller dem, man førhen fejrede jul med, er ikke længere blandt de levendes tal.

Men også til dem, der kan føle sig uden for og til overs lyder englens ord: »I dag er der født jer en frelser i Davids by.«

Også til dem, eller netop til dem lyder ordene. For der er jo en gruppe mennesker, der altid må vente. Hvis tid ikke regnes for noget. Når man kan sige: »Min tid er kostbar« betyder det også, at jeg selv er kostbar. Men dem, hvis tid ikke er kostbar, lader man gerne vente. Et tegn på ringeagt når man ikke regner andres tid, og lader dem vente unødigt lang tid i et venteværelse. Hvorimod det er tegn på respekt, hvis man kalder andre frem og diskret og i et dæmpet tonefald inviterer dem ind på chefens kontor.

Juleevangeliet er, at Gud siger »i dag«. Det er nu, det foregår. Ventetiden er forbi. De mennesker, der sad udenfor i tilværelsens venteværelser, for dem er ventetiden forbi. I er så meget værd, at I skal gå ind som de første, mens de andre så kan fare travlt frem og tilbage i korridoren, så at de slet ikke opdager, at chefen selv har åbnet døren op på vid gab og byder indenfor.

»I dag er der født jer en frelser« - og evangeliet om ham, der fødtes i stalden siger faktisk altid i dag - og ikke i går eller i morgen.

Vi har det så svært med dette i dag. Vi vil helst leve i fortiden eller i fremtiden. For vi er jo ikke bare i denne tid optaget af alt det,

vi skal nå inden den fantastiske fremtid, den helt perfekte juleaften sætter ind, men i så meget andet er vi også optaget af det der skete i går, eller for længe siden. Fortiden har sit gode tag i os, både når det gælder det, vi gerne vil huske, og det, vi allerhelst vil glemme - og her til jul kommer minderne om i går op i os alle. Tanken glider tilbage, uvilkårligt, når juletræskassen tages frem: et gulnet hjerte fra en længst forsvunden barndom, som man ikke nænner at smide væk, et gammelt julebrev fra en, der ikke længere er iblandt os, det elskede barns første og lidt pyntelige julepynt.

Det er der det hele. Julen er erindringens, og den vemodige tilbageskuens tid. Den tid, der siger i går - og så er det som sagt også tiden, der hele tiden siger i morgen, fordi vi i hele december måned befinder os i den fortravlede forberedelsestid.

Men juleevangeliet bliver altså stædigt ved med at sige i dag - »i dag er der født jer en frelser«. Det bliver sagt stilfærdigt, men insisterende, og måske overhører vi det i al vores fortravlede selvhøjtidelighed, - ja, måske var det derfor, at julens budskab først kom til mennesker, hvis tid ikke blev regnet.

Maria og Josef hørte til den gruppe, hvis tid ikke blev regnet for at være af betydning. Det var en del af undertrykkelsens mekanismer, at de skulle rejse hele vejen fra Nazareth til Betlehem for at stille op i kø for at blive talt.

Og i Betlehem havde de travlt de gode folk med at tjene penge på kejserens folketælling, så travlt, at der ikke var plads på herberget til dem uden penge - som vi sang som børn, »og hvis du ingen penge har, så må du gå med numsen bar«.

Nazareths indbyggere lod med god samvittighed folk gå nøgne - eller henviste dem til en stald, og de havde i øvrigt alt for travlt til at høre Vor Herres »i dag, er der født jer en frelser«.

Men ude på marken hos hyrderne havde man tid - mennesker, der holder vagt har som regel god tid. De er heller ikke så højt på strå. Det er som bekendt den menige soldat og ikke obersten, der står i skilderhuset.

Englene kom til hyrderne og de gik til stalden i Betlehem - og siden hen var den kristne kirke det lille Betlehem - »kirke, du er vort Betlehem«, sådan siger Grundtvig i en julesalme - og de samme ord står på min barndoms kirkeklokke »kirke, du er vort Betlehem«.

Kirken er det sted, hvor vi kan lægge al vores fortravlethed bag os - trangen til den perfekte fremtid - og kirken er også det Betlehem, hvor vi kan lægge vores fortid bag os »hvor vi kan glemme sorg og savn og holde jul i Jesu navn«, som de gamle sagde det.

For når vi sidder her, så er det ikke længere et spørgsmål om, hvad du og jeg skal nå, men om hvad Gud har nået. Det er ikke mere et spørgsmål om, hvad der står i vores kalender, men hvad der står i Guds. I kejser Augustus kalender stod der, at der skulle være folketælling. Men vor Herres kalender var kommet til det, der hedder tidens fylde. Der stod det, at verden frelser skulle fødes i Betlehem.

Augustus troede - ligesom vi gør - at alt skete efter hans egen kalender, men vores kalender er kun en lille bitte brik i Vor Herres Kalender, og vor Herres kalender siger ikke i går eller i morgen, men i dag - og sådan er det : det sker i dag - og kirken, vi sidder i er nok vores lokale sognekirke, men den er samtidig noget meget mere: den er Vor Herres eget fødselsrum, det rum hvor kærligheden bliver født til verden - og heldigvis bliver ved med at lade sig føde - trods vores fortravlede ignorering af den.

For »bag tiden er Guds bankende hjerte«, sådan udtrykte Selma Lagerlöf det. - Og måtte vi mærke det og ønske hinanden en glædelig jul på det. Så skidt med, hvad vi

har nået eller ikke nået, skidt med, hvor perfekt eller mislykket julen så end bliver, om vi har glemt kravlenisserne, marcipangrisen eller om flæsketegens svær ikke er sprød - ja, skidt endda med hvor perfekte eller mislykkede andre og vi selv opfatter os som - her i kirken er vi nemlig de inderligt elskede, for vi sidder i kærlighedens føderum bag Guds bankende røde hjerte: »Kirke du er vort Bethlehem og alle de små derinde, efter som det er sagt til dem skal deres frelser finde i juledags evangelium - i hjertekammerets krybberum.«

»Det gælder ikke om at slutte et liv, men om at fuldføre et liv«

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 er der foredrag i præstegården med Birte Markfoged, leder af Hospice Limfjord.

Hospice forbinder vi med snarlig død, men sådan er det ikke altid. Flere oplever at være på Hospice en tid, når sygdommen trænger sig på - og så komme hjem endnu en tid. Andre - nok de fleste - oplever en god tid med omsorg og varme i den sidste tid.

Og ikke bare de syge, men også de pårørende og besøgende oplever en ro, stilhed og omsorg, som man har brug for, når man står over for alvorlig sygdom og død.

Kom og hør et godt og stærkt foredrag.

Der er som sædvanlig kaffe, sang og samvær.

Der kører kirkebil: tlf: 97596236.

Hjertelig velkommen til alle

Foreninger på tværs i Østsalling 2013

Den 2. maj 2013 inviterer foreninger på tværs i Østsalling igen til en spændende foredragsaften.



Breum Borgerforening, Østsalling Familie-
laug, Pensionistforening, menighedsråd i
Thise, Grønning og Grinderslev har som de
forrige år i fællesskab planlagt arrangemen-
tet. Samarbejdet på tværs gør det muligt,
både økonomisk og praktisk, at invitere
dygtige og kendte foredragsholdere til vores
nærmiljø. Da de tidligere arrangementer har
været godt besøgt, og har givet positive til-
bagemeldinger, ser vi det som en spænd-
ende udfordring igen, at invitere borgerne
en forårsaften til et spændende foredrag.

Vi har truffet aftale med Danmarks
kendte og tidligere chefpolitiinspektør, Per
Larsen, som kommer til kulturcenter Øst-
salling og holder et foredrag omkring poli-
tiarbejdet.

Per Larsen var 1. januar 2007 - 22. januar
2010 chefpolitiinspektør ved Københavns
politi og således den højst rangerende poli-
tiuddannede person i kredsen. De højere
grader i dansk politi er alle besat af jurister.

Larsen blev i 1966 ansat i Københavns Po-



Per Larsen.



liti og i 1980 blev han vicekriminalkommisær i bedrageriafdelingen og i 1981 anklager og kriminalkommisær i Dommervagten. Herefter var han i en årrække kriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste og tog sideløbende en uddannelse ved det amerikanske FBI National Academy. Fra 1990 og frem til 2006 var han kriminalinspektør i Odense siden i Glostrup og så i København, hvor han blev chefpolitiinspektør i 2007. Han var øverstbefalende ved COP15 i 2009. Larsen har desuden været formand for Dansk Politi idrætsforbund og er i dag medlem af Dansk Boldspil-Unions etiske udvalg og medlem af bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Desuden har han siden 1981 været underviser, instruktør og censor på Politiskolen. Den 22. januar 2010 stoppede han helt i dansk politi og blev den 1. februar 2010 ansat som konsulent og specialrådgiver i Københavns Kommunes bandeenhed.

Larsen har blandt andet stået i spidsen for efterforskningen af Blekingegadebande. Han var også centralt placeret i efterforskningen af Røckerkrigen 1996-97 og har ofte optrådt som talsmand for politiet i medierne.

Den 28. maj 2011 blev Larsen vicepræsident for Kræftens Bekæmpelse som efterfølger til Ebbe Sand på posten. Den 1. oktober

2012 afløser han Lisbeth Zornig Andersen og bliver formand for Børnerådet.

Som de tidligere år er der pause undervejs i foredraget, hvor der serveres en kop kaffe, sandwich, øl/vand.

Vi glæder os til, at mødes en forårsaften i Østalling og høre Per Larsen fortælle om arbejdet ved politiet.

*På vegne af foreninger på tværs
Irene Skriver*

Økonomi/budget 2013

Kirkerne modtager hvert år et beløb som benævnes kirkelig ligning (kirkeskat som kommunerne opkræver) som så fordeles via provstiuvalgene.

Her nogle eks. på provstier:

provstier

kirker - medl. af kirken - medl. pr. kir.

- udskrivningsgrundlag - %

Salling

33 - 18400 - 558 - 2.486.838 kr. - 1%

Skive

15 - 25403 - 1699 - 3.443.838 kr. - 1%

Sydhj

23 - 13331 - 533 - 1.770.374. kr. - 1,28%

Amager

11 - 73727 - 6702 - 12.570.257 kr. - 0,8%

Ovenstående viser at provstierne ikke alle har samme økonomiske baggrund.

Den kirkelige ligning er delt op i to.

anlægsramme = renter og afdrag

drift ramme = den daglige drift

andre indtægter = tjenesteydelser som

kirken udført efter regning.

Grinderslev kirke har i 2013 en anlægsramme på 407.470 kr. en drift ramme på 849.380 kr. (heraf 30.000 kr. øremærket til udfærdigelse af digitale kirkegårdskort)

Lidt statistik og fakta og de budget tal som menighedsrådet har at arbejde efter i 2013.

Bjarne Pedersen

Siden sidst

Døbte

Grinderslev

2. september: Mathilde Søgaard Straarup

Lukas Wurtz Andersen

4. november: Maise Løth Frederiksen

Grønning

3. november: Anna Kamma Viese Dyrberg

Viede

Thise

1. september: Malene Viktoria Grønbæk og Rasmus Kjærgaard Gregersen

Døde

Thise

1. september: Asta Christensen

Grinderslev

7. oktober: Anna Gildberg Jeppesen

20. oktober: Jytte Stisen

6. november: Margrete Christesen

10. november: Lilian Katarina Andersen

21. november: Rita Møller



Konstituering i Grinderslev/Grønning/Thise pastorat 2012

Aktivitet	Grinderslev	Grønning	Thise
Formand	Bjarne Pedersen	Jens Christensen	Knud Gert Andersen
Næstformand	Irene Skriver	Niels Henrik Thordal	Kathrine Nielsen
Kirkevæрге	Jens Thorsen	Fritz Skytte	Ingrid Christensen
Kasserer	Irene Skriver	Jens/Niels Henrik	Kathrine Nielsen
Sekretær	Sussi Stender	Gurli B. Nielsen	Annalise Kristensen
Kontaktperson	Irene Skriver	Fritz Skytte	Ingrid/Knud
Underskrifter	Karin Ulrik	Formand/ Næstformand	Formand/ Kasserer
Præstegårds- udvalg	Bent Havbo		Ester Møller Nielsen
Aktivitets- udvalg	Irene/Sussi	Niels Henrik/ Søren Stisen	Annalise/Ester
Valgudvalg	Sussi/Bent/Karin	Jens/Niels Henrik	Ester/Annalise/Knud
Valgudvalg/ Formand	Sussi	Jens	Ester

Menighedsrådene

Gudstjenesteliste

DATO	GRINDERSLEV	GRØNNING	THISE	DAGENS NAVN
6/12	-	-	17.00	Adventsgudstjeneste
9/12	-	10.15	-	2. søndag i advent
16/12	10.15	-	-	3. søndag i advent
23/12	-	-	9.00 TIM	4. søndag i advent
24/12	15.00	14.00	16.00	Juleaften
25/12	10.15	-	-	Juledag
26/12	-	-	10.15	2. juledag
30/12	-	9.00 TIM	-	Julesøndag
1/1	15.00	-	-	Nytårsdag
6/1	-	-	10.15 TIM	Hellig 3 konger
13/1	-	10.15	-	1. s.e. Hellig 3 konger
20/1	10.15	-	-	2. s.e. Hellig 3 konger
27/1	-	-	10.15 TIM	3. s.e. Hellig 3 konger
3/2	-	10.15	-	Septuagesima
10/2	10.15	14.00	-	Fastelavn
17/2	-	-	10.15	1. søndag i fasten
24/2	10.15	-	-	2. søndag i fasten
3/3	-	10.15	-	3. søndag i fasten

Der kører kirkebil til alle gudstjenster. tlf: 97 59 62 36 / 40 11 47 75.

TIM = Toni Irgens-Møller, Jebjerg

Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten

